

Zelf (mogen) kiezen

Ben je echt vrij?

Handelingen 4: 36-37

³⁶Een van hen was Josef, een Leviet uit Cyprus, die van de apostelen de bijnaam **Barnabas** had gekregen, wat in onze taal 'zoon van de vertroosting' betekent. ³⁷Hij bezat een akker, die hij verkocht, waarna hij het geld naar de apostelen bracht.

Handelingen 9:26-27

²⁶Toen hij (Saulus) terug was in Jeruzalem wilde hij zich aansluiten bij de leerlingen, maar die waren bang voor hem omdat ze niet geloofden dat ook hij een leerling was geworden. ²⁷**Barnabas** nam hem echter onder zijn hoede en bracht hem naar de apostelen, aan wie hij vertelde dat Saulus onderweg de Heer had gezien, dat die met hem had gesproken en dat hij in Damascus vrijmoedig de naam van Jezus had verkondigd.

Handelingen 12: 12

Toen dit tot hem (Petrus) was doorgedrongen, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van **Johannes Marcus**, waar een groot gezelschap bijeen was gekomen om te bidden.

Handelingen 13: 1-5

¹Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie **Barnabas**, Simeon, die Niger werd genoemd, Lucius de Cyreneeër, Manaën, een jeugdvriend van de tetrarch Herodes, en Saulus. ²Op een dag, toen ze aan het vasten waren en een samenkomst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest tegen hen: 'Stel mij **Barnabas en Saulus** ter beschikking voor de taak die Ik hun heb toebedeeld.' ³Nadat ze gevast en gebeden hadden, legden ze hun de handen op en lieten hen vertrekken.

⁴Zo werden Barnabas en Saulus uitgezonden door de heilige Geest. Ze gingen eerst naar Seleucië en vandaar per schip naar Cyprus, ⁵waar ze aankwamen in Salamis. Daar verkondigden ze Gods boodschap in de synagogen van de Joden. **Johannes** was met hen meegereisd om hen te helpen.

Handelingen 13: 4-6; 13

⁴Zo werden Barnabas en Paulus uitgezonden door de heilige Geest. Ze gingen eerst naar Seleucië en vandaar per schip naar Cyprus, ⁵waar ze aankwamen in Salamis. Daar verkondigden ze Gods boodschap in de synagogen van de Joden. **Johannes** was met hen meegegaan om hen te helpen.

⁶Ze reisden het hele eiland rond tot ze in Pafos kwamen...

¹³Paulus en zijn reisgenoten scheidten zich in Pafos in om naar Perge in Pamfilië te reizen. Daar verliet **Johannes** de beide anderen en keerde terug naar Jeruzalem.

Handelingen 15: 36-40

³⁶Niet lang daarna zei Paulus tegen Barnabas: ‘Laten we teruggaan naar alle steden waar we het woord van de Heer hebben verkondigd, om te zien hoe het daar met de leerlingen gaat.’

³⁷Barnabas wilde ook **Johannes Marcus** meenemen, ³⁸maar Paulus voelde daar niets voor, omdat hij hen in Pamfylië in de steek had gelaten en zich aan het werk had onttrokken. ³⁹Een en ander leidde tot **grote onenigheid**, zodat ze uit elkaar gingen en Barnabas samen met Marcus naar Cyprus vertrok. ⁴⁰Paulus koos Silas als metgezel en vertrok eveneens, nadat de gelovigen hen aan de genade van de Heer hadden toevertrouwd. Hij trok door Syrië en Cilicië, waar hij de gemeenten bemoedigde.

Kolossenzen 4: 10

Aristarchus, mijn medegevangene laat u groeten, evenals **Barnabas' neef Marcus**; over hem hebt u al instructies gekregen: ontvang hem gastvrij wanneer hij bij u komt.

2 Timoteüs 4: 11

Alleen Lucas is bij me gebleven. Haal **Marcus** op en neem hem met je mee, want hij kan mij goede diensten bewijzen.

Filemon 24

Epafras, die samen met mij omwille van Christus Jezus gevangen zit, laat u groeten, evenals mijn medewerkers **Marcus**, Aristarchus, Demas en Lucas.