



Waarheid en  
misleiding



**ZONDAG 21 JANUARI 2024**

# Drie punten

- Misleiding
- Waarheid
- Overwinning

# Matteüs 24: 4-5 en 24

NBV<sub>21</sub>

<sup>4</sup>Jezus antwoordde hun: 'Pas op dat niemand jullie misleidt. <sup>5</sup>Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: "Ik ben de messias," en ze zullen veel mensen misleiden.

<sup>24</sup>Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om zo mogelijk zelfs Gods uitverkorenen te misleiden.

## 2 Thess. 2: 7-10a

NBV<sub>21</sub>

<sup>7</sup>Hoewel in het verborgene de wetteloosheid nu al werkzaam is, moet eerst degene die hem tegenhoudt verdwijnen. <sup>8</sup>Pas dan verschijnt hij – en dan zal de Heer Jezus hem doden met de adem van zijn mond en vernietigen door de aanblik van zijn komst. <sup>9</sup>De komst van de wetteloze mens is het werk van Satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen, <sup>10</sup>en allen die verloren zullen gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden...

# Jesaja 5: 20

NBV21

<sup>20</sup>Wee degenen die het kwade goed noemen  
en het goede kwaad,  
die het licht tot duisternis maken  
en het duister tot licht,  
die van zoet bitter maken  
en van bitter zoet.

# Openbaring 16: 13

NBV<sub>21</sub>

<sup>13</sup>Toen zag ik dat uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten tevoorschijn kwamen in de vorm van kikkers.

# Openbaring 16: 14

NBV21

<sup>14</sup> Dat zijn demonische geesten die tekenen verrichten en eropuit gaan om alle koningen op aarde bijeen te brengen voor de strijd op de grote dag van de almachtige God.

# Uitspraak

Vershil in Christendom en de Islam  
is als Calvary en Cavalry

Nederlands: Golgotha en Cavalerie / Genade en wapens



# Romeinen 1: 18

NBV<sub>21</sub>

<sup>18</sup>Vanuit de hemel openbaart Gods toorn zich over al het kwaad en onrecht van hen die met hun onrechtvaardigheid de waarheid geweld aandoen.

## 2 Thessalonicenzen 2: 11-12

<sup>11</sup>Daarom treft God hen met verblinding, zodat ze dwalen en de leugen geloven. <sup>12</sup>Zo zal iedereen die de waarheid niet gelooft maar behagen scheidt in onrecht, worden veroordeeld.

# Johannes 1: 1-5 en 14

NBV<sub>21</sub>

<sup>1</sup>In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. <sup>2</sup>Het was in het begin bij God. <sup>3</sup>Alles is erdoor ontstaan, zonder het Woord is niets ontstaan van wat bestaat. <sup>4</sup>In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. <sup>5</sup>Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

<sup>14</sup>Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.

# Johannes 17: 15-17

NBV21

<sup>15</sup>Ik vraag niet of U hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of U hen wilt beschermen tegen hem die het kwaad zelf is. <sup>16</sup>Ze horen niet bij de wereld, zoals Ik niet bij de wereld hoor. <sup>17</sup>Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid.

# Johannes 8: 31-32

NBV21

<sup>31</sup>En tegen de Joden die in Hem geloofden zei Jezus:  
'Wanneer u blijft vasthouden aan wat Ik zeg, bent u  
werkelijk mijn leerlingen. <sup>32</sup>U zult de waarheid kennen,  
en de waarheid zal u bevrijden.'

# 2 Thess. 2: 10b

NBV<sub>21</sub>

... Want ze hebben de liefde voor de waarheid, die hen had kunnen redden, niet aanvaard.

# Openbaring 12: 11

NBV<sub>21</sub>

<sup>11</sup>Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Met de dood voor ogen hechtten ze niet aan het leven.

# Amos 9: 15

NBV21

<sup>15</sup>Ik zal hen terugplanten in hun grond, en zij zullen niet meer worden weggerukt uit het land dat Ik hun heb gegeven – zegt de HEER, jullie God.



# Zacharia 12: 9-10

NBV21

<sup>9</sup>Op die dag zal Ik alles in het werk stellen om de volken uit te roeien die Jeruzalem belagen. <sup>10</sup>Het huis van David en de inwoners van Jeruzalem echter zal Ik vervullen met een geest van mededogen en inkeer. Ze zullen zich weer naar Mij wenden, en over degene die ze hebben doorstoken, zullen ze weklagen als bij de rouw om een enig kind; hun verdriet zal zo bitter zijn als het verdriet om een eerstgeborene.

# Openbaring 12: 13

NBV<sub>21</sub>

<sup>13</sup>Toen de draak zag dat hij op de aarde gegooid was, achtervolgde hij de vrouw die een zoon geboort had.

# Openbaring 12: 17

NBV21

<sup>17</sup>De draak was woedend op de vrouw en ging weg om strijd te leveren met de rest van haar nageslacht, met allen die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van Jezus blijven.

# Handelingen 17: 31

NBV<sub>21</sub>

<sup>31</sup>want Hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop Hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten vellen door een man die Hij voor dat doel heeft aangewezen. Het bewijs dat het om deze man gaat, heeft Hij geleverd door Hem uit de dood te doen opstaan.'

# Efeziërs 6: 11-14a

HSV

<sup>11</sup>Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. <sup>12</sup>Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke *machten* van het kwaad in de hemelse gewesten. <sup>13</sup>Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. <sup>14</sup>Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, ...